



להורי דקל שלום וברכה!

מחר ערב יום השואה, בגן נתייחס לנושא השואה ויום הזיכרון בקצרה: נדליק נר זיכרון, נדבר על מה הוא מסמל לנו להבדיל מנרות אחרים, נרחיב ונדבר על סוגי הנרות שאנו מכירים כמו: נרות שבת, חנוכה, יום הולדת...

נדבר על הצפירה שתהיה ביום שני בבוקר (יום השואה) ועל סוגי צופרים {צופר רכב, אמבולנס, משטרה, מכבי-אש}. ננסה להבין את משמעות הצפירה ונכין את הילדים לקראתה, ננסה להפחית חרדות-לצערנו צפירה באזור שלנו מקבלת משמעות אחרת. החל מיום שלישי נרחיב על יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל, חג זה מציין מפנה חשוב שחל בתולדות עמנו: הקמת מדינת ישראל-מדינה עצמאית לכל היהודים.

מהי העצמאות שלנו כילדים ובמה היא מתבטאת אצל כל ילד וילד, פעילויות יומיומיות שהילדים עושים באופן עצמאי: נועלים נעליים לבד, מתלבשים, מצחצחים שיניים, מתרחצים, מסתלקים... נעודד אותם לפעול עצמאית

נכיר את המושגים: "מולדת", "מדינה", "המנון לאומי", "מגן דוד"...

סמל המדינה-מנורה וענפי הזית, דגל ישראל, יונת השלום ועוד.. נלמד לרקוד ריקוד לצלילי השיר "כאן ביתי".

ביום חמישי נצא למצודת יואב לטקס יום העצמאות יחד עם כל גני המועצה, ביום זה הילדים מגיעים לבושים בכחול לבן, בבקשה הביאו את הילדים ביום זה עד השעה 8:00 בבוקר על מנת שיספיקו לאכול ארוחת בוקר קלה.

אנחנו נוסעים למצודת יואב באוטובוס לכן בבקשה לא לאחר

ביום זה.

כבכל שנה אנו מכינים שי לחיילים שילוו אותנו בטקס- נא לשלוח
לגן חטיף ארוז להכנת המשלוח לחיילים.
עקב היציאה למצודת יואב לא יתקיים חוג חיות ביום חמישי הזה.
הימים האחרונים הם ימים חמים, נא לשלוח את הילדים לבושים
בהתאם ונעולים בנעליים נוחות. אסור בשום אופן לשלוח את
הילדים בכפכפים או נעלי אצבע.

מזל טוב לרונית שלנו שהפכה השבוע לסבתא מאושרת לנכדה

מתוקה

להזכירכם מי שטרם קבע מועד לחגיגת יום הולדת בגן, נא
להזדרז.

בברכת שבוע טוב צוות גן דקל:
יעל שחורי, יעל ברנשטיין, גילת קדוש, אילנית בראדון, רונית שמעון עדי סמדג'ה
ומרסל חתומה